

Vrijheid!



Op Bevrijdingsdag 5 mei werd ik ter wereld gebracht. Zoals bekend is dit dé dag waarop in Nederland de vrijheid gevierd wordt en hopelijk blijft hiermee iedere burger bewust van het belang van de vrijheid. Ja we hebben RECHT op de vrijheid. Wist u dat?

U bevindt zich op niet mis te verstane wijze in een uitzonderingspositie. Er is namelijk een inbreuk gemaakt op uw fundamentele recht. Het recht op vrijheid is geregeld in artikel 5 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Een inbreuk op dit mensenrecht kan alleen onder strenge wettelijke voorwaarden.

Weet u waar dit recht vandaan komt? Weet u hoe groot het offer is geweest om de Europeanen te doen inzien dat dit vrijheidsrecht internationaal verankerd moest worden?

De prijs is krankzinnig hoog geweest. Het betrof 41 miljoen doden in Europa in een paar jaar tijd. Dat is twee en een half keer de gehele Nederlandse bevolking. Voor ons eenvoudige zielen is dat bijna niet meer te bevatten. Het vrijheidsrecht moest mede om die reden in verdragen vastgelegd worden. In Europa was het niet gebruikelijk dat burgers in vrijheid konden leven. Het was barbaars en op het Europese grondgebied bijna altijd oorlog. Staten maakten er letterlijk een puinhoop van.

Weet u wie het initiatief namen om het recht op vrijheid in de vorm van mensenrechten vast te leggen op het Europese grondgebied? Je zou zeggen in beginsel Europa zelf maar nee het waren de Verenigde Staten van Amerika. Door Churchill is uiteindelijk het startschot gegeven. Om op de mensenrechten toe te zien is de Raad van Europa op 5 mei 1949 opgericht.

Hebt u het idee gehad dat de rechters in uw procedure bewust waren van uw basisrecht op vrijheid? En dat de rechters zich daarbij bewust waren dat zij een inbreuk gingen maken op een ongelooflijk belangrijk recht van u? Of leek het er eigenlijk meer op dat het allemaal wel normaal was..?

In procedures breng ik dit geregeld naar voren. Al is het enkel maar om iedere keer weer die rechter 'wakker' te houden en hem of haar altijd weer bewust te maken welke enorme inbreuk wordt gemaakt op het leven van een verdachte.

Iemand die bevoegd is de vrijheid van een andere burger te ontnemen moet dat namelijk wat mij betreft bij iedere beslissing ten volle beseffen en als het even kan dit besef ook voor de buitenwereld zienderogen kenbaar maken.

De rechtspraak in Nederland lijkt zich zoals ik dat zie totaal niet bewust van de vrijheidsgedachte en deze smet komt glashelder tot uiting in het gemak waarmee verdachten voorlopig worden gehecht. Ik doe dit werk nu ruim tien jaar en het is treurig te constateren dat Nederland Europees kampioen is met het voorlopig hechten van verdachten.

Het is een schande. Hollandse nuchterheid op dit punt is gezien de eigen geschiedenis van de Nederlandse Staat ten aanzien van vele conflicten volledig misplaatst. En ieder poppetje dat meedraait in dit systeem en zich neerlegt bij deze praktijk moet zich nog dieper schamen.

Wellicht in een volgende column meer over het systeem.

Ruben Kellermann, strafrechtadvocaat te Amsterdam